



# ΒΟΡΕΙΑ ΕΥΒΟΙΑ

3 ημέρες

Αναχώρηση στις

**19 – 21 /4**

**Hotel  
ANEMONI 2\***

**149€**

Με πρωινό

+ 65€ τα 2 εορταστικά

• Τιμή παιδιού έως 12 ετών  
σε τρίκλινο 135€

Επιβάρυνση μονόκλινου + 55€

**Περιλαμβάνει:**

Τις μεταφορές με πούλμαν του γραφείου μας. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Περιηγήσεις που αναφέρονται στο πρόγραμμα. Συνοδό του γραφείου μας Διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο. Πρωινό. Ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης. Φ.Π.Α.

**Δεν περιλαμβάνει:**

Εισόδους μουσείων, αρχαιολογικών χώρων και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό. Τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση.

Αιδηψός, Ιστιαία, Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος, Όσιος Δαυίδ.

## **1<sup>η</sup> ημέρα: Μ. Σάββατο ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΓΛΥΦΑ – ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ – ΠΑΝΑΓΙΑ ΝΤΙΝΙΟΥΣ – ΙΣΤΙΑΙΑ - ΑΙΔΗΨΟΣ (300χλμ.)**

Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση νωρίς το πρωί. Κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις καθοδόν θα επιβιβαστούμε στο πλοίο από τη Γλύφα με προορισμό τον Αγιόκαμπο της Εύβοιας. Μετά την άφιξη μας θα κατευθυνθούμε στην Παναγία Ντινιούς. Η Παναγία Ντινιούς είναι ένα μικρό εκκλησάκι στη Βόρεια Εύβοια, όπου υπάρχει θαυματουργή εικόνα της Παναγίας. Επόμενος σταθμός η Ιστιαία που αποτελεί το εμπορικό κέντρο της Βόρειας Εύβοιας, όπου θα έχουμε χρόνο για περιήγηση και φαγητό. Αναχώρηση προς την Αιδηψό. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφτούμε τα λουτρά της Αιδηψού. Το βράδυ θα παρακολουθήσουμε την Αναστάσιμη λειτουργία και στην συνέχεια θα απολαύσουμε δείπνο με παραδοσιακή μαγειρίσα. Διανυκτέρευση.

## **2<sup>η</sup> ημέρα: Κυριακή του Πάσχα ΠΡΟΚΟΠΙ (ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΡΩΣΟΣ) - ΑΙΔΗΨΟΣ (125χλμ.) ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΟΣΙΟΣ ΔΑΥΙΔ - ΑΙΔΗΨΟΣ (70χλμ.)**

Πρωινό και αναχώρηση για το Προκόπι, όπου θα επισκεφτούμε το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου. Στο μοναστήρι αυτό φυλάσσεται το σκήνωμα του Αγίου, το οποίο έφεραν οι πρόσφυγες από το Προκόπι της Μικράς Ασίας μετά την καταστροφή το 1922. Εδώ θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για προσκύνημα και καφέ και θα επιστρέψουμε για να απολαύσουμε το Πασχαλινό τραπέζι. Το απόγευμα θα επισκεφθούμε το μοναστήρι του Οσίου Δαυίδ του γέροντα στις Ροβιές, κτισμένο στην καρδιά μιας όμορφης πτυκνόφυτης έκτασης στην περιοχή Ροβιές της Βόρειας Εύβοιας. Ιδρύθηκε τον 16ο αιώνα από τον όσιο Δαυίδ και ανακαινίστηκε το 1877. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

## **3<sup>η</sup> ημέρα: ΑΙΔΗΨΟΣ – ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ – ΓΛΥΦΑ – ΒΟΛΟΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (310 χλμ.)**

Μετά το πρωινό θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για την τελευταία μας βόλτα στην Αιδηψό και θα αναχωρήσουμε, μέσω Αγιόκαμπου – Γλύφας, για τον Βόλο. Εκεί θα έχουμε την ευκαιρία να περιπλανηθούμε στην όμορφη πόλη. Στη συνέχεια ελεύθερος χρόνος στα ξακουστά ουζερί της όμορφης παραλίας της πόλης για γεύμα εξ' ιδίων. Μετά το γεύμα και τις απαραίτητες στάσεις καθοδόν, άφιξη στην πόλη μας το βράδυ.